

Lisette Venselaar (32 jaar) is verhuisd naar de Lot. Samen met haar vriend Arjan (39 jaar) heeft ze dit jaar een gastenverblijf geopend. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



Entertainment

‘Waar is Johan?’ Kleine Thijmen, het zootje van één van onze gasten steekt zijn hoofd om de deur van de keuken. Het is 7.30 uur en wij zijn druk bezig met de laatste voorbereidingen voor het ontbijt. Met een kan vers geperste jus d’orange in mijn hand volg ik het kereltje naar buiten. Ik rangschik nog even wat borden op de ontbijttafel en dan gaan we samen op zoek naar onze grote rode kater. Zoals gewoonlijk ligt hij te luieren achter de rozenstruik naast de veranda. Als hij bij het geluid van naderende kindervoetjes verschikt wil wegduiken, haal ik mijn geheime wapen tevoorschijn: kattenbrokjes. Vol overgave stort hij zich op deze ochtendsnack en laat zich de grijpgrage handjes voor een paar minuten welgevallen. Daarna maakt hij zich snel uit de voeten op zoek naar rust

in de schaduw onder de fruitbomen. Nooit gedacht dat Johan onze grote trekpleister zou zijn. Wij gingen er blind vanuit dat dit voor het zwembad zou gelden. Onze chambres d’hôtes is dusdanig ingericht, dat het naast de gebruikelijke

“Nooit gedacht dat Johan onze grote trekpleister zou zijn”

tweepersoonskamers ook mogelijk is om hier met gezinnen te verblijven. In de schoolvakanties wordt daar gretig gebruik van gemaakt. Daarbuiten ontvangen wij met name veel stellen die hier de omgeving willen verkennen en willen genieten

van de rust en de natuur. Een leuk afwisselend scala aan gasten dus. Johan geeft duidelijk de voorkeur aan de laatstgenoemde doelgroep. Dan kan hij tenminste ongestoord rondlopen. Nu is het afzien voor hem. Zodra hij in beeld komt rennen de kinderen het zwembad uit, springen het klimrek af en laten de petanqueballen eenzaam achter op de baan. Tijdens de table d’hôte enfant (kinderdiner) proberen ze hem te lokken met stukjes crêpe. Nou eet hij bijna alles, maar inmiddels heeft hij feilloos in de gaten dat dit niet de meest ideale manier is om aan voedsel te komen. Een konijn of een muis vangen geeft véél minder sores. Gelukkig hoeft Johan niet langer als enige op te draaien voor het nodige kindervertier. We hebben namelijk

een nieuwe collega voor hem gevonden. Een kleine rood-witte kitten. De samenstelling van ons eigen entertainmentteam is een feit: Johan & Mamadou!

Kijk ook op www.lapanacee.nl