

Lisette Venselaar (33) is vorig jaar verhuisd naar de Lot. Samen met haar vriend Arjan (40) heeft ze dit jaar een gastenverblijf geopend. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



# Op kastenjacht

Een klop op onze keukendeur. Net op het moment dat ik één van de cakes voor mijn cakeproject uit de oven haal. Ik klungel gehaast met het hete bakblik nog in mijn handen de deurklink omlaag. Het is Guy, onze verzekeringsman. Bij het zien van mijn ovenhandschoenen en rode wangen van de warmte volgt een waterval van typisch Franse verontschuldigen voor zijn onaangekondigde bezoek. Hij wil ons niet storen en hij komt dan ook gelijk ter zake. Of we nog meubels kunnen gebruiken voor onze gastenkamers? Hij heeft namelijk de nodige spullen opgeslagen in zijn garage en wil daar graag vanaf. Guy blijkt van alle markten thuis met een duidelijke neus voor business. Onlangs hebben we samen weer eens onze verzekeringen doorgenomen en hij heeft

bij de rondgang door de gastenkamers haarfijn opgemerkt dat er iets ontbreekt. Hangkasten, om precies te zijn. Legkasten zijn wel overal aanwezig, gekozen in de

*“Staan er een paar verborgen juweeltjes in Guy’s garage?”*

sfeer van de betreffende kamer. Een op een brocante gevonden commode bijvoorbeeld, of een antiek houten kastje met bewerkte deurtjes. Wij hebben bewust het eerste seizoen nog even gewacht met de hangkasten. Een dertien-in-een-dozijn kast is natuurlijk zo gekocht, maar die zoeken wij niet. De kast moet echt in de stijl passen en tegelijkertijd niet te promi-

nent aanwezig zijn. Helaas hebben unieke kasten ook vaak een uniek prijskaartje. Voor vijf gastenkamers een aardige opsomming dus. Tot op heden hebben bezoekjes aan brocantemarktjes in de omgeving nog geen hangkast opgeleverd. Zou Guy een paar verborgen juweeltjes in zijn garage hebben staan? Of zouden het van die wandvullende massieve klassiekers zijn van twee meter hoog en drie deuren breed? Nieuwsgierig maak ik meteen een afspraak om zijn ‘privé brocante’ te bezichtigen. Als dank voor de genomen moeite geef ik hem wat plakken van de nog warme cake mee. Nu maar hopen dat hij niet alleen verstand heeft van verzekeringen, maar ook van mooie meubels. Anders vrees ik dat Arjan deze winter hard in zijn

werkplaats aan de slag moet om zelf kasten in elkaar te timmeren. Eén groot voordeel: dan zijn wij in ieder geval verzekerd van unieke hangkasten. Wordt binnenkort vervolgd.

Kijk ook [www.lapanacee.nl](http://www.lapanacee.nl) en [www.cakeprojectlapanacee.blogspot.com](http://www.cakeprojectlapanacee.blogspot.com)