

Lisette Venselaar (33) verhuisde in 2008 naar de Franse Lot, waar ze met haar vriend Arjan (40) een gastenverblijf opende. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



burgers, entrecotes en biefstukken. Als je dagelijks voor een man of tien kookt gaat er zomaar een koe doorheen. Je kan volgens mij zelfs de koe aanwijzen mocht je dat willen. Dat gaat mij, hoe hypocriet het misschien ook is, net iets te ver. Voor de wijnverkoop komt men hier aan de deur. In barrels van bestelbusjes prijzen ze trots hun voorraad aan. Je moet afgaan op wat ze vertellen, want proeven is er niet bij. Nee, gewoon gelijk per doos afnemen en dan maar hopen dat het te drinken is. Aanvankelijk leek dit ons een nogal louche verkoopmethode. Onze dorpsgenoten overtuigden ons van het tegendeel. Zij kopen zelf ook op deze wijze wijn in. Wie zijn wij om de Fransen tegen te spreken als het om wijn gaat? Wij hebben zo, na enkele mislukte pogingen, een geweldig wijnhuis gevonden voor onze rode Cahors (huis)wijn. Het leuke is dat de wijn door

Vente directe

‘Ik ruik snoepjes!’ Nieuwsgierig schuifelt Isa, het dochttertje van één van onze gasten, de keuken binnen. Op het fornuis staat een pan verse aardbeienjam te pruttelen en het hele huis ruikt inderdaad naar zuurstok. De jam kan ik haar helaas nog niet laten proeven, veel te heet. Ik geef haar daarom een paar verse aardbeien uit het nog halfvolle kistje op het aanrecht. Trots rent ze met haar buit weer naar buiten. Zelf heb ik slechts enkele aardbeienplantjes en op de oogst van onze eigen fruitbomen is het nog even wachten. Voor onze jam zijn we op het moment aangewezen op hulp uit de omgeving. Langs de boerenlandweggetjes staan gelukkig genoeg borden met *Vente directe fruits*. Regelmatig halen wij producten voor de

bereiding van onze gerechten (table d’hôte) direct bij de boer. Zoals bijvoorbeeld de *Rocamadour*, een smeugig geitenkaasje met een heel zachte smaak. Toevallig bevindt zich vlak bij ons dorp één van de beste geitenkaasmakers uit de streek. Gevonden na een tip van

“Wie zijn wij om de Fransen tegen te spreken als het om wijn gaat?”

onze buurman. Via het prikbord bij de lokale supermarkt verzamelen we ook andere nuttige adresjes. Zo kunnen we direct bij een boerderij vleespakketten afnemen, afkomstig van een halve of hele koe. Netjes onderverdeeld in ham-

de zoon van de wijnmaker zelf aan de deur verkocht wordt en nergens in winkels verkrijgbaar is. Onze gasten zijn er gelukkig ook enthousiast over. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om.

Kijk ook op www.lapanace.nl