

Lisette Venselaar (33) verhuisde in 2008 naar de Franse Lot, waar ze met haar vriend Arjan (40) een gastenverblijf opende. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



gezellig aan. Je bent waarschijnlijk op een dorpsfeest beland. Toeristen zijn van harte welkom op de bijbehorende brocantemarkten en als toeschouwers van de plaatselijke talentenjacht, maar niet aan tafel. Deze tafels zijn uitsluitend bestemd voor de dorpsgenoten zelf. Aanschuiven is vergelijkbaar met onuitgenodigd op een verjaardagsfeest verschijnen. Gelukkig zijn er genoeg andere activiteiten waar je als toerist wel contact kunt leggen met de lokale bevolking. Een van mijn favorieten is de boerenbraderie. Dit werkt als volgt: bij de opgestelde marktcramen zoek je verse producten uit. Vervolgens laat je die ter plekke bereiden op een grote marktbarbecue. Je geeft je gekochte etenswaar gewoon af bij een van de koks en krijgt een nummertje mee. Onder het genot van een drankje wacht je tot jouw nummer wordt omgeroepen. Iedereen

Aanschuiven of niet?

Wij zitten samen met onze gasten buiten op het terras na te genieten van het diner. Ineens komt de voltallige lokale jeugd aanwandelen, bestaande uit maar liefst acht jongens en vijf meiden. Luid zingend en onder begeleiding van een accordeon. Ze hebben vrolijke bloemenslingers om hun nek en felgekleurde folders in de hand. Vervolgens komt ook nog een gedeukte autobus de hoek om rijden. Oorverdovend en vooral onverstaaanbaar Frans gebrabbel klinkt uit de luidsprekers op het dak. Wat is dit allemaal voor kabaal? De niet al te subtiele aankondiging van ons dorpsfeest, zo blijkt. Christophe, een van de jongens die ons regelmatig helpt met karweitjes, geeft me twee zoenen en een flyer. Of we misschien alvast loterijkaartjes bij

hem willen kopen? De hoofdprijs is een weekendtrip naar Spanje, vertelt hij trots. De opbrengst is bestemd voor de schoolreis van onze dorpschool. Ieder dorp heeft zijn eigen jaarlijkse dorpsfeest. Deze zijn makkelijk te onderscheiden van andere activiteiten, die

“De lange tafels op het plein zijn bestemd voor dorpsgenoten”

gedurende het seizoen speciaal voor de toeristen georganiseerd worden. Mocht je deze zomer in een Frans dorpje komen en midden op het dorpsplein lange tafels vol lachende, drinkende en etende Fransen zien, schuif dan niet

zit als één grote familie bij elkaar aan tafel en ook de lokale bevolking neemt graag deel aan dit soort eetfestijnen. Een leuke manier om de streekproducten te proeven en de Fransen te leren kennen. **Kijk ook op www.lapanace.nl**