



Lisette Venselaar (33) verhuisde in 2008 naar de Franse Lot, waar ze met haar vriend Arjan (40) een gastenverblijf opende. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



## Styling op z'n Rignacs

Vanuit ons keukenraam zie ik buurvrouw An-Marie de oprit naar haar huis oprijden. Haar grote witte bus is moeilijk te missen. Ze komt net terug van een plantenfeest in Toulouse, waar ze als kweekster stekjes heeft verkocht. Ik besluit even bij haar langs te wippen voor een praatje. An-Marie woont al ruim dertig jaar alleen in haar schattige huis hier in Rignac. Ze is een beetje een kluzenaar en zo ziet ze er ook uit. Type petemoei of goede heks zoals beschreven in sprookjes. Warrig schouderlang blond haar en een verweerd gezicht met vrolijke blauwe ogen. Ze praat altijd hard en druk gebarend. Als ze in de lach schiet zie je dat enkele tanden ontbreken. Haar houten voordeur met kleine vierkante ruiten gaat schuil achter de nodige klimplanten. Ook binnen is haar passie

voor flora duidelijk terug te zien. Zo verdwijnt het prachtige balkenplafond van de woonkamer volledig onder ontelbare bossen droogbloemen. De inrichting is niet subtiel, maar vooral praktisch van aard. Dat is overigens bij al onze Franse vrienden terug te zien. Gewoon alleen meubels neerzetten die je daadwerkelijk

“De inrichting is niet subtiel, maar vooral praktisch van aard”

gebruikt, het liefst allemaal in één en dezelfde ruimte. Of het bij elkaar past qua stijl is van ondergeschikt belang. Woonbladen worden hier niet gelezen en aan interieurtrends besteed men al helemaal geen aandacht. Wel zie ik bij allen

een duidelijke voorkeur voor robuuste, donkerhouten meubels. In de hoek van de woonkamer van An-Marie staat een bed. Dan hoeft ze de trap niet op naar haar slaapkamer als ze geen zin heeft. Kijk, dat is nou een typisch voorbeeld van styling op zijn 'Rignacs'. Verder heeft ze een uitgewoonde bank, een tv, tafel met drie verschillende stoelen, een peertje op de plaats waar een hanglamp niet zou misstaan en overal kratten met boeken en andere handige spullen. Meer heb je toch niet nodig? We ploffen neer op de bank voor de *cantou* (grote open haard tot op de grond) en onder het genot van een glas pastis doet ze verslag van haar belevenissen op het feest. Ik hoef haar niet te vragen waar ik leuke hangkasten kan vinden. Aan de stapels schone was op het bijzettafeltje te zien heeft ze er zelf

waarschijnlijk ook geen. Althans niet in de woonkamer. Misschien heeft ze boven nog een mooie kast staan? Als ze die toch niet gebruikt ...

Kijk ook op [www.lapanacee.nl](http://www.lapanacee.nl)