



Lisette Venselaar (32) is net verhuisd naar de Lot. Samen met haar vriend Arjan (39) opent ze daar dit jaar een gastenverblijf. In at Home schrijft ze over haar Franse avontuur. [Kijk ook op www.lapanacee.nl](http://www.lapanacee.nl)



## Column Lisette



# Aanwinsten

Ik ben dol op brocante. En met vijf gastenkamers om in te richten, is er reden genoeg om alle brocantemarkten in de omgeving af te struinen! Basiszaken, zoals goede bedden en ruime kasten zijn in orde, maar om de landelijke en warme sfeer te bereiken die we voor ogen hebben, zijn er nog veel accessoires nodig. Voornamelijk in de zomer, maar toch ook buiten het seizoen, worden zogenaamde *marchés aux puces* (vlooiemarkt), *vide-greniers* (rommelmarkt/brocante) en *brocantes* (luxe rommelmarkt/brocante/antiek) georganiseerd. Een tijd terug hebben we de jaarlijkse *vide-grenier* in Souillac bezocht, zo'n zeven kilometer verderop. Door de hele binnenstad waren er in de slingerende, smalle straatjes allerlei kramen opgesteld. Zo'n markt is een

grote sociale happening, waar de burens al zittend achter hun koopwaar de laatste roddels uitwisselen. Complete zolders worden leeggehaald en grootmoeders klok, oude hutkoffers, onthoofde poppenlijfjes en incomplete puzzels liggen uitgespreid op de tafeltjes. De kunst is natuurlijk om in deze complete mengelmoes aan spullen iets unieks te vinden. Struinend langs de kramen zien we, verscholen tussen een oude schoen zonder veter (?) en roestig gereedschap in alle soorten, een authentieke kraan liggen. Zo één met een mooie *chaud-* en *froid-*knop, perfect voor één van onze badkamers. Die is van ons! Even verderop valt mijn oog toevallig op een opschrift van een klein doosje dat op een met oude strips bezaaid tafeltje staat: *10 pour €1,-*. Het blijkt

om kleine porseleinen beeldjes te gaan. Enthousiast begin ik te graaien en dertig poppetjes later is de mini-letterbak voor in één van onze familiekamers compleet. De bak timmeren we binnenkort zelf nog wel even in elkaar. Arjan ziet een krat vol met leuke kommen staan, half verscholen onder een tafel, en zorgt dat we ze voor een schappelijke prijs allemaal mee kunnen nemen. Op een pleintje tikken we nog een drietal oude wijntonnen op de kop en een leuke smeedijzeren kandelaar met doofhoedje. Zeer tevreden met onze aankopen ploffen we neer op een terras voor een welverdiende café crème. Gelukkig hebben we nog meer spullen nodig en zijn er voldoende andere markten om de komende tijd rustig verder te snuffelen. Wat een heerlijk vooruitzicht!

PORTRET: STYLING: ANKE HELMICH; FOTOGRAFIE: ERNIE ENKELAAR; VISAGIE: ASTRID TIMMER.

**Tegels...  
Jan Groen**

**Bleiswijk**  
Hoefweg 95  
Ma.-za. geopend  
Vrijdag koopavond  
Tel. 010-521 5055

*Nooit acties! Altijd voordelig!*

[jangroentegels.nl](http://jangroentegels.nl)