

Lisette Venselaar (32 jaar) is verhuisd naar de Lot. Samen met haar vriend Arjan (39 jaar) opent ze daar dit jaar een gastenverblijf. In at Home schrijft ze over haar Franse avontuur.



De eerste gasten

Gekraak van autobanden op ons versgestorte grind. Verschrikt steek ik mijn hoofd om de hoek van de deur. Nu al? Ik duw de half lege verhuisdoos in een hoek en haast me de veranda af. Gelukkig. Het blijken niet onze eerste gasten te zijn, maar een bezorgdienst die een prachtig boeket komt afleveren. ‘Gefeliciteerd met de opening van La Panacée!’ Wat hebben we toch fantastische vrienden. Snel ren ik weer terug naar binnen, schik de bloemen in een vaas en leg de laatste hand aan de inrichting van de eetkamer. Hier serveren we vanavond onze allereerste table d’hôte. Tien man schuift aan en het valt me tijdens het uitpakken op dat we toch minder serviesgoed hebben dan in mijn herinnering. Ook het groot ingeslagen bestek is onvindbaar. Dat krijg je als alle huisraad ruim een jaar opgeslagen

heeft gestaan. De eetkamermeubels zijn zojuist naar binnen gedragen. Eerder mocht er namelijk niet gelopen worden op onze pas gelegde tegelvloer. In de keuken is ook nog niet alles klaar voor de opening. Op zijn zachtst gezegd. Ons nieuwe fornuis staat door omstandigheden nog in Nederland. Ook ontbreken

“Twee auto’s rijden het terrein op, hier hebben we voor gewerkt”

de dubbele spoelbak en vaatwasmachine. Als rots in de branding staat de enorme koelkast wel netjes op zijn plek. Een tijdelijk fornuis is vanochtend op de valreep nog even gebracht. Franse vrienden hebben dit zolang te leen aangeboden. Toch

wel wat fijner dan ons campingkeukentje. Niet echt ideale omstandigheden om een viergangendiner te bereiden, maar ach, met een beetje improvisatie kom je een heel eind. Dan is het grote moment aangebroken. Hier hebben we een jaar heel hard voor gewerkt. Vlak achter elkaar rijden twee auto’s ons terrein op. De gasten zijn gearriveerd. De regen komt met bakken uit de hemel en ons prachtige uitzicht is compleet aan het zicht onttrokken door slierten dikke mist. Wij staan bovendien nog in ons kluspak, omdat we nog drukdoende zijn met allerhande laatste dingen, maar dat maakt allemaal niets uit. Ze zijn heel enthousiast. Zowel over onze locatie als over de kamers. En daar gaat het om. Uiteraard zijn er de nodige beginnersfoutjes, maar gelukkig is iedereen heel begripvol. Beide gezinnen hebben zelfs een cadeautje voor ons meegebracht.

Champagne, stroopwafels en drop. Echt heel attent. We hadden ons geen fijnere eerste gasten kunnen wensen. De kop is eraf. La Panacée is geopend!

Kijk ook op www.lapanacee.nl