

Lisette Venselaar (33 jaar) is verhuisd naar de Lot. Samen met haar vriend Arjan (40 jaar) heeft ze dit jaar een gastenverblijf geopend. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



Zomaar een dag

6.45 uur De wekker gaat: onder de douche, een schone outfit tevoorschijn graaien en op naar de keuken.

7.00 uur Jus persen en tafeldekken. Arjan vertrekt om het verse stokbrood te halen. Snel de eerste van de vele dagelijkse wassen in de machine gooien en buiten alles op orde brengen voor de nieuwe dag; de planten op de veranda water geven en de koelkasten met drankjes bijvullen. Dan de inkomende e-mailberichten checken en reserveringsaanvragen beantwoorden. Ook lezen we de actualiteiten op nieuws-sites. Samen stellen we het menu voor de *table d'hôte* voor vanavond vast.

8.00 uur Het ontbijt: een kop thee links, een gekookt eitje rechts uitdelen en tegelijkertijd tips geven voor leuke dagtochten. De één gaat vandaag naar de grote markt in Sarlat, de ander één van de vele grotten bezoeken in de regio.

9.30 uur Ik vul een bestelde picknickmand, terwijl Arjan op de achtergrond de nodige reserveringen doorbelt voor kanotochten en golfbanen.

10.00 uur Na het uitzwaaien van vertrekkende gasten gelijk door om de zojuist verlaten kamers schoon te maken. Arjan ruimt intussen het ontbijt af en gaat inkoop doen voor het diner.

11.00 uur Beddengoed en tafellinnen strijken. Met een lekker muziekje op de achtergrond is dat zo gedaan.

12.15 uur De eerste lunchbroodjes worden besteld en we beginnen ook gelijk met de voorbereidingen voor het diner.

14.00 uur Tijd voor de administratie en marketing: facturen wegwerken, rekeningen betalen, opmaak voor de folder aanpassen en telefoontjes met diverse instanties plegen.

16.00 uur Nieuwe gasten arriveren.

Kennismaken en onder het genot van een drankje laten we ze het terrein en de kamer zien.

17.00 uur Borreltijd: de meeste gasten zijn terug van hun dagtrip en willen bij het zwembad genieten van een fles rosé en kaasplankje.

18.30 uur Tijd voor de *table d'hôte enfant*; plastic bordjes en vrolijke kinderstemmen. Nu maar hopen dat ze smullen van de wokkelpasta met kleine gehaktballen. Het ijsje toe is altijd feest.

19.30 uur De kussens van de ligbedden en parasols bij het zwembad opbergen. Arjan vist nog even een achtergebleven plastic emmertje uit het kinderbad.

19.45 uur Start *table d'hôte*: nu kunnen we rustig zitten en met onze gasten praten. Uiteraard moeten we tussen de 4 gangen door nog wel het nodige werk verrichten, maar gezien onze voorbereidingen is dat minimaal. Iedere gast heeft zijn verhaal en we lachen heel wat af.

22.00 uur Lekker met zijn allen natafelen bij kaarslicht, onder een prachtige sterrenhemel. Dit is echt leven als god in Frankrijk!

0.30 uur We ruimen de glazen op, blazen de kaarsen uit, wensen de laatst overgebleven gasten een goede nachtrust en duiken moe maar voldaan ons bed in. Morgen weer vroeg dag!

Kijk ook op www.lapanacee.nl