

Lisette Venselaar (33) is vorig jaar verhuisd naar de Lot. Samen met haar vriend Arjan (40) heeft ze dit jaar een gastenverblijf geopend. In at Home schrijft ze over haar Franse avonturen.



# Bakmiddag

Ons toeristenseizoen is amper voorbij of de eerstvolgende sociale happening staat al weer op het programma: de maandelijkse bakmiddag van ons dorp. Rignac is de trotse bezitter van een *four communal* oftewel ‘gemeenschapsoven’. Dit gebouwtje met z'n grote houtgestookte bakoven staat vlak achter de kerk. Vorig jaar is de oude oven op basis van de originele tekeningen grondig gerestaureerd. Sindsdien kunnen alle dorpsgenoten (lees vrouwen) op een afgesproken tijdstip samenkomen om zelfgemaakt brood, brioche of andere lekkernijen te laten afbakken. Mevrouw Castenet heeft bovendien een grote professionele deegmengmachine in haar *grange* staan waar eens in de zoveel tijd voor iedereen tegelijk brooddeeg wordt gekneet. Geduldig wacht men op houten bankjes of zittend in het gras op de

bakresultaten. Onder het genot van een borreltje uiteraard. Hebben de meeste dorpen een eigen café, wij hebben een dorpsoven. Ook leuk. Ik waan mij altijd op de setting van een lieflijke film uit de jaren vijftig.

*“Ik waan mij op de setting van een lieflijke film uit de jaren vijftig”*

Tot mijn grote spijt kon ik de afgelopen maanden niet deelnemen – veel te druk met onze gasten. Ze gezellig meebrengen naar deze activiteit was geen optie, want dit is een echte dorpsaangelegenheid. Ik ben al vereerd dat ik als enige buitenlander iedere keer wordt uitgenodigd. Ver onder de 60 val ik volledig uit de toon tussen deze dames op leeftijd,

de meesten gehuld in bloemetjesshort. Toch betrekken ze me altijd in het gesprek en delen ook met mij de laatste nieuwtjes: zo kom ik te weten dat mijn buurvrouw An-marie net terug is van een prachtig plantenfeest in Limoges, de broer van Odette nog steeds veel last heeft van zijn knieën en dat de voorganger van de kerk helaas is overleden. Dan is het moment daar. De ovendeur gaat open en een heerlijke geur van versgebakken brood komt ons tegemoet. Alle broden worden nog even betast en beklopt om de kwaliteit te bepalen. Tevreden keer ik met mijn goedgekeurde versie huiswaarts. Daar word ik verwelkomd door stilte nu de laatste gasten vertrokken zijn. Even wennen als je continue mensen op je terrein hebt.

Ik leg wat kaasjes op een plank, snij het nog warme brood in plakken en ontkurk een fles rode wijn. Zittend op onze veranda genieten Arjan en ik van het eten en de rust. Wij vermaken ons wel met zijn tweetjes hier in Rignac de komende wintermaanden!

Kijk ook op [www.lapanacee.nl](http://www.lapanacee.nl)