

Lisette Venselaar (33) verhuisde in 2008 naar de Franse Lot, waar ze met haar vriend Arjan (40) een gastenverblijf opende. In at Home schrijft ze over haar avonturen.



## Zoektocht

Ik ben dol op woonaccessoires. Het liefst koop ik die in kleine winkels verscholen in smalle middeleeuwse straatjes. Bij binnenkomst rinkelt een bel en de eigenaresse knikt je vriendelijk toe van achter haar toonbank. Ongestoord kun je de aanwezige spulletjes bekijken. Van alles is slechts één exemplaar neergezet, waardoor je het gevoel krijgt een unieke vondst te doen. Dat er ergens achter misschien nog een magazijn volgepakt staat met dezelfde items maakt voor deze beleving niets uit. Tot dusver de utopie. Nu de realiteit.

Ik woon in een regio waar je letterlijk bedolven wordt onder de brocantemarkten en -winkels. Niets te klagen dus. Ik bezoek ze graag en zo vaak mogelijk en ons halve huis is ermee ingericht. Er is echter één groot nadeel: de meeste

zijn alleen gedurende het toeristenseizoen geopend. Tja, en dat is voor mij nou juist een lastige periode om rustig te shoppen. Ons gastenverblijf loopt (gelukkig) zo goed, dat wij vrijwel het hele seizoen gasten over de vloer hebben. Als het even lukt pak ik natuurlijk hier en daar wel een marktje mee, maar niet meer

“Kroonluchters, ovenschalen ... opgesteld in manshoge stellingen”

zo vaak. Ach, je kunt niet alles hebben. In de wintermaanden ben ik voor woonwinkelen aangewezen op een typisch Frans fenomeen: de industrieterreinboetiek. Niet te verwarren met de alom bekende hypermarchés, waar werkelijk

alles verkrijgbaar is: van wasmachine tot tandpasta, van kaas tot telefoon. Nee, in de industrieterrein-boetiek tref je louter woonaccessoires, in alle soorten en maten. In Perigueux, zo'n anderhalf uur rijden van ons huis, zijn deze gedrochten van winkels te vinden. Vlak buiten het centrum zijn ze ondergebracht in moderne betonnen bunkers met enorme raampartijen. Kroonluchters, kleurrijke ovenschalen en ouderwetse glazen parfumflesjes worden naast elkaar opgesteld in manshoge stellingen. Uiteindelijk zijn het vaak dezelfde spullen als bij die begerlijke kleine winkels, maar het feit dat ze hier in grote hoeveelheden bijeen staan, maakt een schijnbaar unieke vondst ineens tot massaproduct. Ik kan maar niet wennen aan dit rare concept, maar maak er een sport van toch iets bijzonders te vinden. Bij thuiskomst blijken mijn aankopen meestal gelukkig wel een goede aanvulling te

zijn op de rest van onze inrichting. Dat ze zijn aangeschaft bij de horrorvariant binnen de woonbranche ben ik dan snel weer vergeten.

Kijk ook op [www.lapanacee.nl](http://www.lapanacee.nl)